

Rundt om Fyn, for anden gang

Denne gang 274 km, alene afsted i helt fantastisk vejr som bød på masser af fantastiske natur oplevelser.

Turen var beregnet til 7 dage men det gode vejr og et par lidt længere ro dage gjorde at turen blev afkortet med en dag og blev 19 km kortere end sidste år, da der var mulighed for nogle længere kryds end sidst.

Onsdag 9. maj fra Nyborg til Dyreborg, 65 km.

Dagen startede kl. 7.00 med rigtigt fint vejr, og næsten ingen vind. Første stop blev på Thurø efter 32 km, herefter igennem Svendborgsund og videre mod Faaborg hvor jeg mødte en flok kitesurfere. Jeg krydsede over til Bjørnø og videre til Dyreborg Skov hvor jeg gik i land 12 timer efter start.

Torsdag 10. maj fra Dyreborg Skov til Sandager Næs nord for Assens, 48 km.

Dagen startede i det fineste solskinsvejr, så smukt i skoven.

Det gode vejr gjorde at det var fint at krydse syd for Bøjden til Helnæs og jeg sparede 8 km i forhold til sidst. Spiste frokost ved Helnæs Fyr. Syd for Assens måtte jeg i land pga. tordenvejr der drillede lidt de næste par timer sammen med en masse regn. Et par gange kom lyn og torden lidt for tæt på, og jeg måtte sætte farten op og søge mod land. Heldigvis skulle jeg ikke sætte telt op i regnvejr men kunne søge ly i shelteret ved Sandager Næs

Fredag 11. maj fra Sandager Næs til Middelfart, 28 km.

Turens korte tur. En dag med varme og næsten ingen vind, som altid SÅ flot tur op gennem Lillebælt. Rigtigt hyggeligt.

I Middelfart slog jeg lejr ved shelter pladsen nærmest under den gamle Lillebæltsbro. Sidst var jeg helt alene, denne gang var der helt fyldt op i alle fire sheltere.

Min faste ro makker Kim som denne gang ikke kunne komme med pga. hans datters konfirmation om søndagen, havde tid og overskud til at komme forbi med gasgrill og store bøffer. Aldrig har en bøf smagt så godt efter et par dage med tørkost.

Lørdag 12. maj fra Middelfart til Flyvesandet, 54 km.

Dagen startede med udsigten til den fineste solopgang. Turen gennem resten af Lillebælt gik fint med medstrøm og marsvin. Båring Vig var som om nogen havde strøget vandet. Udover at jeg så marsvin flere gange var der en sæl der fulgte efter mig en times tid hvor den lå 20-30 meter bag mig. Efter en pause ved Bogense roede jeg ud om Æbelø og videre til Flyvesandet, hvor jeg overnattede.

Søndag 13. maj fra Flyvesandet til rundt om Fynshoved, 31 km.

Fra Flyvesandet til Drejet hvor jeg holdt pause og så roede nærmest direkte mod Fynshoved, hvor jeg lidt før gik i land for at nyde den fantastiske udsigt. Nærmest ingen vind gjorde det til en ren fornøjelsestur i forhold til sidst hvor det var med middelvind på 12-14 sek/m fra vest som gav 1,5 m høje bølger ind fra siden.

Mandag 14. maj fra Fynshoved til Nyborg 48 km.

Sidste dag blev nok den varmeste. Nærmest ingen vind og medstrøm gjorde det nemt at ro til Nyborg da jeg kunne krydse fra Stavreshoved til Dinestrup Strand. Sidste pause blev ved Nordenhuse og så manglede jeg bare de sidste 17 km hjem på fladt vand, en tur under den sidste bro og hjem til velkomstkomiteen der stod klar på kajen.

En fantastisk tur der har budt på mange rigtige gode oplevelser, ren terapi for krop og sjæl, friluftslivet er bare dejligt.